

Διδακτική επίσκεψη μαθητών της Β΄ Γυμνασίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 η Β΄ Τάξη του σχολείου μας πραγματοποίησε διδακτική επίσκεψη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.



Εκεί οι μαθητές /τριες είχαν την ευκαιρία να δουν το πρωτοποριακής αρχιτεκτονικής κτιριακό συγκρότημα που φιλοξενεί την **Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας** και την **Εθνική Λυρική Σκηνή** καθώς και τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κοινού που το περιβάλλουν.



Από την **Αγορά**, τον υπαίθριο δημόσιο χώρο συνάντησης που συνδέει την **Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος** με την **Εθνική Λυρική Σκηνή**, οι μαθητές μας μπήκαν στον ανοικτό χώρο υποδοχής της βιβλιοθήκης, ο οποίος παρέχει άμεσο οπτικό προσανατολισμό προς όλες τις λειτουργίες της Βιβλιοθήκης.



Στο ισόγειο του κτιρίου μετά το χώρο της Βιβλιοθήκης είδαν το Ασημένιο **Κύπελλο** που απονεμήθηκε στον πρώτο Μαραθωνιονίκη Έλληνα **Σπύρο Λούη** κατά τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα, το 1896.

Στη συνέχεια ανέβηκαν στο **Φάρο** για να θαυμάσουν την πανοραμική θέα της Αθήνας και του Πειραιά, όπου είχαν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στην περιοδική έκθεση της Ελληνικής Αστυνομίας και να ενημερωθούν για θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας.



Τέλος, οι μαθητές περιηγήθηκαν στο **Πάρκο** , ένα σύγχρονο έργο Αρχιτεκτονικής Τοπίου, που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας και της βιωσιμότητας και αποτελεί ένα φιλόξενο και ανοιχτό χώρο, με φυτεύσεις και χαρακτήρα που αντανακλούν το μεσογειακό τοπίο.



